

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied stelde een nieuw liedboek voor. Goed idee, vonden veel kerken.

Het resultaat: 1016 liederen waar deelnemende kerken min of meer blij mee zijn. Het voortraject: talloze vergaderingen van commissies, subcommissies, controlegroepen, adviseurs, synodes, moderamina, redacties, raden, besturen, werkgroepen, klankbordgroepen, zangverenigingen, dichters, componisten en uitgevers die zich er vanuit hun deskundigheid mee bemoeien.

STIJN POSTEMA



Zo maak je een liedboek waarmee acht kerken min of meer blij zijn



Zij haalden het nieuwe Liedboek niet

Wijze vertolker hangt aan 't kruis', 'Wij kneden voor 'de ziel niet', 'Vat'elke, vromig denk en eer' en 'Wacht hem 't geroef' te voet verschieten' kneden niet voor 't lieve nieuwe Liedboek.

1016 liederen worden uiteindelijk geselecteerd voor drie publicaties:

- De Gemeentebundel
- De Koorbundel
- De Begeleidingsbundel

Redactie en vormgeving hebben intensief contact.

evangelische boekhandels, internetwinkels etc.

kerkleden